

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Welkom nieuwe leerlingen

De kinderen die gaan starten op de Singel wensen wij veel speel- en leerplezier toe!

Juffendag

Woensdag 16 maart vierden we juffendag.

We hadden dit jaar gevraagd om een financiële bijdrage.

Uiteindelijk hebben we het mooie bedrag van €1300,- over kunnen maken op giro 555.

Hartelijk dank voor de bijdrage!

Studiedag

Gisteren hebben we weer een inspirerende studiedag gehad. In de ochtend hebben we een eerste aanzet gemaakt met de formatie voor komend schooljaar. Komende periode werken we dit verder uit. Het is heel gaaf om te zien hoe we dit als team oppakken en de uitdagingen vol energie aangaan.

Kleding- en speelgoedbeurs

Op vrijdag 1 april vindt op onze school de kleding- en speelgoedbeurs plaats.

De beurs vindt plaats van 15:00-20:00 uur

Streetwise

Ook op vrijdag 1 april vindt Streetwise plaats.

Ter herinnering: de kinderen van groep $\frac{3}{4}$ nemen gymschoenen mee, de kinderen van groep 7 en 8 hebben hun fiets nodig en voor de kinderen van groep 5 t/m 8 moet rekening gehouden worden met het weer.

Pasen 2022

Op woensdag 13 april wordt de 2e editie van de Singel Kids' PASSION georganiseerd op bastion Zeeland (achter het Mauritshuis) in samenwerking met WIT (Willemstad in Touch). Het paasverhaal wordt - net als de landelijke Passion van de KRO-NCRV - verteld met spel, zang en beelden, door de kinderen van de Singel.

De voorstelling start om 19:00 en is vrij toegankelijk. Voorafgaand willen we met een kruis door Willemstad wandelen, hierover volgen nog meer details.

We hopen u en jullie allemaal te zien op bastion Zeeland op 13 april 19.00u!

Op donderdag 14 april vieren wij Pasen op school.

In de klassen zijn er 's morgens activiteiten rondom Pasen en vertellen we het Paasverhaal.

Door de Ouderraad wordt er vervolgens een lunch verzorgd.

U hoeft uw kind deze dag geen lunch mee te geven. Wilt u uw kind op donderdag 14 april wel een plastic tas meegeven met een plastic bord en bestek?

Wij hopen er een sfeervolle dag van te maken!

Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (Tweede Paasdag) zijn de kinderen vrij.

Koningsspelen

Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats.

Wij zijn nog op zoek naar mensen die een clinic willen verzorgen. Aanmelden hiervoor kan bij Meester Victor van de Willem de Zwijger: victor@basisschool-willemdezwijger.nl. Wilt u hierbij vermelden wat voor clinic u zou willen verzorgen?

Voor de begeleiding van een spel of een groepje kunt u zich via parro aanmelden (via de agenda) of een mail sturen naar juf Helma: h.kannekens@dewaarden.nl

Meer informatie over de Koningsspelen volgt nog.

Meivakantie

Na de Koningsspelen begint de Meivakantie, waarna we iedereen weer op maandag 9 mei hopen te zien.

Verjaardagen

Wij wensen alle kinderen die in april jarig zijn een fijne verjaardag!



Hoe leg je de oorlog uit aan kinderen

De oorlog in Oekraïne gaat door. Er komen vluchtelingen onze kant op en het houdt ons bezig. Hoe kun je oorlog met je kind bespreken?

De oorlog in Oekraïne geeft zorgen. Volwassenen hebben deze zorgen, maar deze zorgen komen ook (on)gevraagd bij de kinderen terecht. Het niet bespreken is dan ook geen optie.

Belangrijke en universele tip: Wees eerlijk en open. Zo leer je een kind omgaan met de realiteit en maak je hem/haar weerbaarder. Zeg bijvoorbeeld niet dat hier nooit iets gaat gebeuren. Het is belangrijk om een goede en betrouwbare gesprekspartner voor je kind te zijn. Je kunt beter praten over kansen, bijvoorbeeld dat de kans dat Rusland hier iets gaat doen niet heel groot is.

Wacht echter niet alleen maar af tot je kind zelf naar je toe komt. Bespreek het thuis! Bied wel een hoopvol perspectief. Je moet de ellende niet verdoezelen maar je moet wel praten over oplossingen.

Een peuter of kleuter zal nog niet veel begrijpen van oorlog. Ze kunnen nog geen onderscheid maken tussen de werkelijkheid en fantasie. Toch is het wel goed om zelfs al op deze leeftijd te checken of hij of zij iets gehoord heeft over de oorlog. Praat er kort en simpel over in makkelijke taal en ga daarna weer door met de gewone dingen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen het vaak al mee uit hun omgeving. Sluit dan ook aan bij wat je kind zelf vertelt. Beantwoord vragen eerlijk, maar zonder heftige details te vertellen. Stel je kind open vragen zoals: 'Wat vind jij ervan?', 'Hoe zou dit anders kunnen?', 'Wat kunnen wij in Nederland doen voor de mensen in de Oekraïne?'. Zo leer je je kind op een kritische manier nadenken en een mening vormen.

Tieners

Ook tieners kun je op deze manier leren om kritisch na te denken en een mening te vormen. Kijk samen naar het (jeugd)journaal en praat over wat je gezien en gehoord hebt. Stel je kind vragen en luister echt naar zijn of haar mening. Met een tiener kun je al echt discussies voeren over alternatieven voor oorlog. Geef je tiener, als ze daar behoefte aan hebben, ook meer achtergrondinformatie over het conflict. Sluit aan bij wat jouw kind wil weten.”

Meer tips over hoe je met je kind ook over allerlei andere zaken kunt praten zodat je goed bij zijn of haar beleving kunt aansluiten, vind je in het artikel: Praten over gevoelens met je kind op de website van psychogoed: <https://psychogoed.nl>