

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Welkom nieuwe leerling

In april begint Esey Teike op De Singel. We wensen hem veel (leer)plezier op onze school!

Goede Vrijdag, Tweede Paasdag & studiedag

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (Tweede Paasdag) zijn alle kinderen vrij. Op donderdag 8 april is er een studiedag, ook dan zijn alle kinderen vrij!

Nieuwe methode Engels

Dit schooljaar zijn wij ons aan het oriënteren op een nieuwe lesmethode voor Engels. Wij zijn op zoek naar een methode die beter aansluit bij het Voortgezet Onderwijs, zodat de overgang minder groot is. We hebben een aantal methodes uitgetest en zullen komende maand een beslissing nemen.

Kleding- en speelgoedbeurs

De op de kalender ingeplande kleding- en speelgoedbeurs van 9 april kan helaas door alle coronamaatregelen niet doorgaan.

Eindtoets groep 8

Op dinsdag 20-04 en woensdag 21-04 maken de kinderen van groep 8 de eindtoets. We wensen hen veel succes!

Koningsspelen

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de Koningsspelen, zodat we het niet ongemerkt voorbij laten gaan. Helaas kunnen wij nu nog geen informatie met u delen. Alle informatie rondom de Koningsspelen volgt zo snel mogelijk.

Verjaardagen

14 april	Hugo Baan (groep 4)
18 april	Martin Fransen (groep 6)
19 april	Noëlle Bout (groep 1/2)
21 april	Bram Buis (groep 1/2)
24 april	Noah van Geel (groep 1/2)
	Quinn van Geel (groep 1/2)
25 april	Guus van Caam (groep 1/2)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!



Op 29 april 2021 bestaat de Singel 130 jaar, wat een leeftijd!

Op 29 april 1891 werden de statuten vastgesteld en de Vereniging "De School met den Bijbel" was geboren. Onder leiding van o.a. de heren(!) van Sprang, Dane, Maris, Boertjes, v.d.Flier, Timmers, v.d. Gijp werden de eerste stappen gezet tot het oprichten van een Christelijke School in Willemstad. Deze namen komen we overigens nog steeds tegen in onze "stad".

De school heeft veel zware periodes doorgemaakt: 1^e Wereldoorlog, Schoolstrijd, 2^e Wereldoorlog, Watersnoodramp, maar anno 2021 staan we nog steeds midden in de samenleving en genieten elke dag van het geven van gepast onderwijs aan uw en onze kinderen.

Enkele bijzondere/grappige feitjes en momenten uit de afgelopen 130 jaar:

De eerste onderwijzer/hoofd der school, dhr. Vermolen kreeg een jaarsalaris van Fl. 800

De schoonmaker kreeg Fl. 7,50 per kwartaal.

Traditie: vanaf 1898 werden tijdens de jaarvergaderingen bij de koffie worstenbroodjes geserveerd.

De eerste onderwijzeres werd in 1904 aangesteld.

Het eerste schoolreisje vond plaats in 1916 naar de Diergaard in Rotterdam.

In 1921 schreven de kinderen nog met "griffel en lei", want de prijs van papier was te hoog.

In 1935 werd een "schoeisel-commissie" opgericht, zodat sommige kinderen aan behoorlijk schoeisel konden komen, maar in 1937 was het "klompenpotje" al weer leeg.

Na de 2^e Wereldoorlog werd een brug over de Vest gemaakt, maar bij de presentatie van de brug- op-schaal stortte de maquette in.

In 1958 kost een schoolreisje per kind Fl. 8 Ze sparen zelf Fl. 4 en de rest betaalt het bestuur.

In 1970 wordt op verzoek van meester de Wit de eerste stencilmachine aangeschaft.

In 1977 wordt besloten, dat een bestuursvergadering mag worden verzet, als er een voetbalwedstrijd op TV is.

Eind 1977: oprichting van de eerste Oudercommissie.

Op 13 januari 1984 wordt de nieuwe Prot. Chr. Basisschool "De Singel" officieel in gebruik genomen.

In 1988 heeft de school al enkele computers tot haar beschikking.

Tussen 28 april en 1 juni 1991 wordt op grootste wijze het 100-jarig bestaan gevierd en in 2016 mocht de Singel het 125-jarig bestaan vieren. Velen van u en jullie waren daar bij.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de historie, maar zoals weleens wordt gezegd: zonder verleden, geen toekomst...

Dus een klein rekensommetje leert ons dat we in 2021 al 130 jaar bestaan!

We willen dit met de kinderen in aangepaste vorm en volgens de Corona-richtlijnen gaan vieren op maandag, 10 mei.

U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van die "feestdag".

Er zijn overigens, zolang de voorraad strekt, nog jubileumboekjes te krijgen die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan zijn gemaakt. Laat ons maar weten of u interesse heeft.

We hopen dat we een leuke dag met de kinderen mogen hebben.